



Toelichting bij de Pesachmaaltijd

Pasen is verbonden aan het Joodse Pesachfeest. Aan de vooravond van het paasfeest vindt de zogenaamde sedermaaltijd plaats. Ook nu vieren Joden met Pasen deze sedermaaltijd waarop zij denken aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Pesach is één van de belangrijkste feesten van de Joden. Het wordt gevierd in het voorjaar op de 14e van de maand Nisan, tijdens de eerste volle maan in de lente.

Tijdens Pesach wordt herdacht, dat de voorvaders van de Joden heel lang geleden zijn bevrijd uit Egypte. Het Pesachfeest duurt ongeveer zeven dagen en begint met sederavond (seder betekent orde, volgorde). Op deze avond gaat de familie met elkaar eten. Het is geen gewone maaltijd en de kinderen hebben een belangrijke rol.

Eerst worden de kaarsen aangestoken en wenst iedereen elkaar vrolijk Pesach. Dan wordt er wijn of druivensap gedronken. Het jongste kind stelt al zingend vier vragen. Bijvoorbeeld waarom deze avond anders is dan andere avonden en waarom ze matses eten, een plat ongerezen brood. Het antwoord is: 'We eten matses om te herdenken, wij uit Egypte trokken en we geen tijd genoeg hadden om het brood nog te laten rijzen.' Peterselie wordt in zout water gedoopt omdat de tranen van de mensen die toen gehuild hebben, ook zout waren. Het zijn tranen van verdriet vanwege de harde slavernij. Dan wordt de sedermaaltijd gegeten en wordt er gedacht aan het verhaal van de uittocht.

Ook Jezus heeft naar alle waarschijnlijkheid deze sedermaaltijd met Zijn discipelen gevierd. Toen Jezus aan tafel ging met Zijn discipelen, herinnerden zij zich het verhaal van de bevrijding van het volk Israël en alle elementen uit deze geschiedenis (Mattheüs 26:17-23). Tijdens deze maaltijd wordt het heilig avondmaal ingesteld, zo lezen we in Lukas 22:1vv. Ook christenen zijn verbonden met deze traditie als we brood en wijn met elkaar delen.



Verwijzingen in de ingrediënten van de Pesachmaaltijd:

- Matses: ongerezen broden die werden meegenomen bij de uittocht (er was toen geen tijd om de broden te laten rijzen)
- Lamsbotje: bloed van het lam dat de Israëlieten op hun deurpost moesten smeren (staat niet op tafel)
- Ei voor het nieuwe leven in het land dat God heeft beloofd
- Mierikswortel: smaakt heel scherp, doet denken aan de zware tijd van de Israëlieten in Egypte
- Radijsjes en peterselie staan voor vrijheid in het beloofde land, in Egypte kregen slaven geen verse groente te eten
- Charoset: De rode kleur doet denken aan het cement waarmee de slaven moesten bouwen, maar de zoete smaak ervan laat zien dat er uitzicht is op een nieuw begin.

